

Een spontaan gevoel van vreugde

Het Chapel choir of St. Cuthbert's society zingt het lied View me Lord, gecomponeerd door Richard Lloyd. ?Laat me uw aan het werk zien heer wanneer het duister is in mij. Laat uw genade mij verlichten. Aardse geneugtes vervagen als uw licht verschijnt. Want uw verbond is voor eeuwig.?

De lezing van vandaag is genomen uit de tweede brief aan de Korinthiërs, hoofdstuk 3, vanaf vers 4.?

Paulus had zich bekeerd tot het geloof in Christus, heel ingrijpend, en zoals vele bekeerlingen maakt hij een levend onderscheid tussen vóór en na zijn bekering. Heb jij ooit een ervaring gehad die je leven drastisch veranderde?

?Paulus spreekt over groeien in vertrouwen. Wat betekent deze overweging voor jou?

Terwijl je de lezing opnieuw beluistert, zou het wellicht helpen als je de wirwar van gedachten kon loslaten en in de plaats daarvan een spontaan gevoel van vreugde zou toelaten.

??De letter doodt, maar de Geest brengt tot leven?. Wat zou je ervoor voelen God te vragen om een nieuwe ervaring van de kracht van zijn Geest?