

## **Wat jou raakt**

Quire Cleveland zingt het lied Jesus Christ, the apple tree. ?Geluk heb ik lang gezocht Plezier heb ik veel gekocht. Maar deze vruchten gaven minder stroom In verhouding tot Jezus, de appelboom.?

Misschien kunnen we vandaag eens beginnen met de uitdagende gedachte dat Jezus voor jou vruchtbaar kan zijn. Wat voor vrucht zou dat zijn? Wat voor vruchten laat God jou dragen? Kun je de schoonheid en de goedheid van die vruchten voelen?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 12 vanaf vers 24.

Jezus laat ons de mogelijkheid zien om niet te hechten aan het leven, maar het wel ten volle te leven. Is er een bepaald aspect uit zijn leven dat jou aantrekt? Een aspect dat voor jou het volle leven zou zijn.

Liefde vraagt van ons dat we onszelf geven. Wanneer en waar word jij uitgenodigd royaal te geven zonder te letten op wat het je kost?

Als je opnieuw luistert, bedenk dan dat Jezus hier niet een of andere lezing houdt. Hij bereidt zich voor om te doen wat Hij zegt. Hij zal zichzelf volledig geven, voor jou en mij.

Neem de tijd om je bewust te zijn hoe jij op zijn woorden reageert. Spreek tot Jezus over wat je raakt.