

Praktische regels

Begeleid door Rachel Vroom, zingt Sara Leemans het Agnus Dei in een compositie van Jean Langlais.

?Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons.?

Beminde Jezus, ik kom naar U toe omdat ik verlang naar uw aanwezigheid. Ik verlang van U te houden zoals U van mij. Laat niets me van U wegrukken.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 5 vanaf vers 38

Deze uitspraken uit de Bergrede van Jezus zijn stevig. Wat is mijn eerste, instinctieve reactie op deze uitspraken? Zijn ze realistisch? Als je met velen bij elkaar leeft en beweegt, zoals in de stad, heb je praktische regels nodig om goed met elkaar om te gaan. Maar lijken die regels ook maar een beetje op de woorden van Jezus? ??

Een manier om Jezus te begrijpen is dat geweld niet het juiste antwoord is op geweld. ?De spiraal moet ergens doorbroken worden. Als iemand macht misbruikt, laat hem dan geen negatieve energie in je oproepen. Luister vrijgevig naar mensen die vragen om hulp ? sluit jezelf niet af.? Klinkt het op deze manier wel logisch voor je? Spreekt het je aan?

??Luister opnieuw naar de lezing ? met deze woorden in je gedachten, als ze je helpen. ?

Als ik op enige manier geweld in mijn leven zie of ervaar ? wat wil ik van God vragen, zodat ik ermee kan omgaan?