

Bij jouw naam genoemd

Vocaal ensemble ChoRuss zingt In your kingdom of Christ.

God is me nabij, meer nog: Hij wil in mij wonen.

Hij houdt me in leven.

Ik neem de tijd om mij te openen voor zijn scheppende aanwezigheid in mijn lichaam, mijn geest, mijn hart, in heel mijn leven.

De lezing van vandaag is genomen uit het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 10 vanaf vers1.

Iedere apostel wordt bij zijn naam genoemd. Er is een verschil tussen iemand die mij aanspreekt met 'Jij, daar?' en iemand die me bij mijn naam noemt. Wie zijn de mensen die mij bij mijn naam noemen? Verbeeld je even dat ze dat hier en nu doen, mij bij mijn naam noemen.

Hoe zou jij je voelen als Jezus je bij jouw naam noemt. Probeer je dat eens te verbeelden.

Als je de lezing opnieuw beluistert verbeeld je dan zelf even als iemand die door Jezus geroepen wordt, bij jouw naam wordt geroepen.

Jezus zendt hier zijn leerlingen naar de verloren schapen van het Huis Israël. Welke zending heeft Hij voor jou? Kan je daarover met Hem spreken?