

## Waar kunnen wij naar uitzien?

De groep Canconier speelt het lied Non orphanum. ?Ik zal jou niet achterlaten als wees. Maar je wegdragen. Als het ware wierook, smeed ik je tot een deugd. Jouw hart laat ik opbloeien uit de duisternis.?

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, vanaf vers 27.

Die Petrus toch! Je kan er donder op zeggen dat hij zegt wat alle anderen wel denken, maar niet luidop durven zeggen. "Waar kunnen wij naar uitzien?" Wat zit er voor mij in, als ik hard mijn best doe om een goed leven te leiden als een volgeling van Jezus. Zat jij je ooit stilletjes zoiets af te vragen?

Het antwoord is al even pijnlijk als de vraag. Je zal het honderdvoud ontvangen van alles wat je opgegeven hebt. En het eeuwig leven krijg je er ook nog bovenop. Als een bonus. Dit antwoord is gericht aan jou. Hoe is het om zoiets te horen?

Luister opnieuw. Tracht jezelf in Petrus' schoenen te plaatsen. Net op het moment dat hij zijn vraag eruit flapt en Jezus' antwoord in zich opneemt.

Wij gedenken vandaag de heilige Benedictus. Hij stelde een aantal richtlijnen op voor een evenwichtig leven in navolging van Christus. Gebed en werk, ontspanning en rust, alles had zijn eigen plaats. Spreek nu even tot God over het evenwicht in je eigen leven. Of juist over het tekort aan evenwicht!