

Een trots volk

Je luistert naar Collegerunt pontifices van componist Emerico Lobo de Mesquita

?Deze man doet veel wondertekene, en als we hem zijn gang laten gaan, zal iedereen in hem gaan geloven.?

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 11, vanaf vers 20.

Het thema van vandaag is wat de evangeliën noemen "de hardheid van het hart". Het is dat vermogen van het menselijk hart géén antwoord te geven, de stekker eruit te trekken. Je aan je wapens vast te klampen tegen je eigen diepste instincten in. Misschien kunnen we deze hardheid van hart makkelijker in ons in stand houden als de hele stad dit ook doet. Je zou toch liever niet de eerste willen zijn die zijn harnas aflegt. Jezus vertelt ons vandaag juist hoe gevaarlijk het is als je in dit soort hachelijke situaties verzeild geraakt. Het is nog erger dan wanneer je immoreel zou leven, of zonder geloof.

Wandel nu in gedachten rond in Chorazin. Maak even kennis met het trotse volk daar dat weigert Jezus ernstig te nemen ... (pauze) ... Wat is het dat ze van Hem niet verdragen? Wat is het waar ze aan vasthouden?

Luister nu opnieuw. Kijk eens of er niet iets van Chorazin in jouw leven zit? Misschien kunnen de mensen die je zonet in gedachten hebt ontmoet, jou op het spoor zetten.

"Zou jij graag tot in de hemel verheven worden?" Jezus herinnert ons hier aan de belofte die zijn Vader houdt naar ons toe. Een belofte die nog steeds open staat voor jou, als jouw hart open staat voor Hem. Neem enkele minuten de tijd om in dit gebed, dit gesprek met de Heer, naar de diepte te gaan.