

## Vrijgesteld

Anne-Marie Bloemen & Monika Geibel spelen Air on a G string van Johann Sebastian Bach.

Heer, onze God, als uw woord ons onrustig maakt, omdat het àlles van ons vraagt, laat uw woord ook de kracht zijn die ons bevrijdt uit onszelf? en ons tot méér in staat stelt dan wij durven vermoeden. Laat ons van dag tot dag groeien naar de echte vrijheid waarvoor Christus ons vrijgemaakt heeft..

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 17, vanaf vers 24

Wat is je opgevallen terwijl je naar dit tafereel luisterde? Ging je aandacht naar het gesprek over belastingen? Of naar wat Jezus zegt over het feit dat de kinderen zijn vrijgesteld? Of ging je aandacht eerder naar het feit dat Jezus geen aanstoot wil geven? Wat blijft bij jou nazinderen?

Neem gewoon even de tijd om bij een deel van deze scène te blijven stilstaan en je enkele woorden of beelden te herinneren. Richt je aandacht op Jezus en wat Hij tegen Petrus zegt. Wat voel je terwijl je in deze passage naar Jezus kijkt? Hoe reageer je tegenover Hem?

Luister opnieuw naar dit gesprek tussen twee vrienden. Word je bewust van wat je voelt bij het luisteren.

Neem nu even de tijd om deel te nemen aan het gesprek tussen Jezus en Petrus. Misschien heb je wel zin om over dit verhaal met Hem te praten, of misschien is er iets anders dat je bezighoudt. Praat met Hem zoals met een vriend en luister naar wat Hij je misschien te vertellen heeft.