

De minst belangrijke

De groep Briddes Rounne zingt het oud-Engelse lied Worldes blis.

De wereldse gelukzaligheid duurt niet slechts een moment. Het komt en gaat voortdurend. Hoe langer ik me daarvan bewust ben hoe minder waarde ik er aan hecht.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 18, vanaf vers 1.

"Wie is de grootste?" Kranten, tijdschriften en televisiezers vertellen ons voortdurend wie de rijkste, machtigste, mooiste, meest succesvolle, beroemdste figuren zijn - wie is de grootste ter wereld? Jezus draait deze oermenselijke neiging helemaal om. Hij kiest een kind, een totaal onbeduidend persoon, en stelt het voor als de grootste mens. Mochten er op dit moment mensen in je nabijheid zijn, kijk dan eens goed rond. Wie zou de wereld bestempelen als de minst belangrijke? Wie beschouw jij als het minst belangrijk?

Hoe meer succes we oogsten, hoe verleidelijker het wordt om te pronken. Natuurlijk is niet iedereen vatbaar voor trots. Sommigen zijn geneigd zichzelf zo nederig te bekijken dat ze zichzelf uiteindelijk gaan minachten. Welk gevaar is voor jou het grootst? En wanneer is het gevaar het grootst?

Wanneer je de lezing nog eens beluistert, schenk dan aandacht aan wat jou het meest beklijft, hoe het fragment je aanspreekt, wat het jou persoonlijk vertelt.

Welke boodschap ontvang je over de manier waarop je jezelf, waarop je anderen ziet? Spreek Jezus aan met je eigen woorden. Wat zou zijn antwoord kunnen zijn?