

Zoals je behandeld wilt worden

Het Midsummer ensemble zingt O glücklich Paar, und glücklich immerfort. Woorden uit Genesis 3: ?Laat geen valse waan u verleiden om meer te wensen dan u hebt en meer te weten dan u is toegestaan.?

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 19, vanaf vers 16.

De jongeman vraagt aan Jezus wat hij nog meer aan goeds moet doen om het eeuwig leven binnen te gaan. Maar waarop richt Jezus in plaats daarvan zijn aandacht?

Belangrijker dan wat we doen schijnt Jezus te vinden hoe wij met mensen omgaan. Denk een ogenblik aan de mensen waarmee je in contact bent, de mensen met wie je te doen hebt?Behandel je die zoals je ook zelf behandeld zou willen worden?

Als je opnieuw luistert, hoor dan hoe Jezus de jongeman uitnodigt zijn bezittingen te verkopen, zichzelf te bevrijden van wat hem verhindert Jezus te volgen.

Je zou met Jezus kunnen overleggen, of er iets is wat je bezit en wat je verhindert Hem met meer vrijheid te volgen.