

Vasthouden aan

Zanggroep Kitka zingt het slaapliedje Lavnana. ?De moeder van God laat me zien hoe je een vrouw wordt?

De lezing van vandaag is uit het boek Ruth. Hoofdstuk 1, vanaf vers 1.

Kan je je inbeelden dat je zoals Noömi alles zou verliezen? Wat zou jij doen? Aan wie zou je je vasthouden?

Op momenten van wanhoop en eenzaamheid in ons leven, zijn er mensen rondom ons die van ons houden, voor ons zorgen. Mensen die ons een schouder bieden om op te wenen en die ons helpen om weer rechtop te staan. Wie zijn deze mensen voor jou?

Terwijl je opnieuw luistert naar dit verhaal van standvastige liefde en loyauteit, hou het beeld van Ruth en Noömi en hun onderlinge band vast...

We vergeten zo gemakkelijk de mensen die ons omringen. Misschien is dit het goede moment om bewust te worden van de familieleden en de vrienden die altijd aanwezig waren wanneer je er het meeste nood aan had. Bedank ze en bedank God voor hen. Open je hart voor God als voor een vriend.