

## Evenwicht vinden

Begeleid door René de Waal, zingt Oscar Kerkman het lied Beethovenstraat, geschreven door Eric de Rooij.

Terwijl ik mijn gebed begin vandaag, word ik kalmer.  
Ik kom tot rust en zie mijn omgeving,  
Ik zie wat rondom mij is en ik zie wie er rondom mij zijn.  
De mensen hier, hoe zij eruit zien, wat zij aan het doen zijn,  
de uitdrukkingen op hun gezichten.  
In dit alles is God present. Precies hier, precies nu.  
De presentie van God heiligt deze gewone plek, deze gewone mensen,  
en maakt hen heilig.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6, vanaf vers 12.

Er gebeurt heel wat in die enkele verzen van het Lucasevangelie die we net hoorden ?er is veel actie, veel beweging, veel volk. Maar heb je gemerkt hoe het is begonnen? ? Jezus die urenlang alleen bidt in het gebergte. Er is een evenwicht tussen gebed en werk, tussen de tijd die in eenzaamheid wordt doorgebracht en de tijd met anderen ? bijna alsof Jezus wil ?heropladen? voor Hij de eisen van de komende dag tegemoet treedt. Voel ik ditzelfde verlangen in mijn leven? En hoe slaag ik erin dit evenwicht te vinden?

Later komt een enorme menigte om Jezus te ontmoeten, vanuit ?heel Judea, Jeruzalem en de kuststreek van Tyrus en Sidon.? Stel je de omvang van die menigte voor. Waarom zijn er zo velen, denk je? Wat zochten ze in Jezus? En wanneer ik erover nadenk, wat zoek ik in Jezus?

Temidden van alle actie, is er ook de roeping van twaalf leerlingen die Jezus op een bijzondere manier zullen dienen. Ieder van hen wordt bij zijn eigen naam genoemd. Wanneer je de passage opnieuw hoort, stel je dan voor dat je zelf deelneemt aan deze scène, als een van de leerlingen, en dat jouw naam genoemd wordt. Ga na hoe dat voelt.

Praat met Jezus, die hier en nu aanwezig is, over al wat in je opkwam deze laatste minuten ?misschien over wat je zoekt in Hem? wat Hij van je vraagt te doen, of te zijn.