

Om hulp vragen

Kamerkoor Victoria & Oudemuziekkoor Bosch en Duin zingen Mensch, empfinde doch Erbarmen, woorden uit Marcus 14:

?Want de armen zijn altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer je maar wilt. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld het goede nieuws verkondigd wordt, zal ter herinnering aan haar verteld worden wat zij heeft gedaan.?

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6 vanaf vers 27.

Deze passage uit het Evangelie volgens Lucas brengt ons bij een van de mooiste en meest radicale momenten uit het Evangelie. Het is niet alleen maar een ideaal. Het wordt werkelijkheid door onze gewoontes, door ons doen en laten. Het is niet gemakkelijk en je kunt het niet zomaar afdwingen. We kunnen het ook niet alleen. We kunnen het alleen als Christus met ons meedoet. Hij helpt in een enkel woord, in een klein maar waardevol gebaar dat alles anders maakt. Nu jij je gebed begint, vraag Jezus om die hulp.

?Stel je eens voor: een wereld, een samenleving, een gemeenschap of een familie waarin deze woorden in praktijk worden gebracht. Hoe zou dat zijn?
Kun je situaties herinneren waarin jou onrecht werd aangedaan?

Als je nogmaals luistert, hoor dan ? naast die pijnlijke herinneringen ? Jezus? woorden van vergeving en zegen. Kun jij Hem die vergevende en zegenende woorden nazeggen?

Sluit dit gebed af door Jezus? woorden toe te laten in je hart: ?heb je vijanden lief, doe goed en leen geld aan anderen zonder iets terug te verwachten; dan zullen jullie rijkelijk worden beloond, en zullen jullie kinderen van de Allerhoogste zijn? Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.?