

De humor ervan inzien

De band She said save me, zingt If we fall.

Als we vallen, kunnen we dan nog terug? Of kunnen we zeggen: Ik ben een gebroken mens?

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 6 vanaf vers 39.

We zouden ons vandaag kunnen focussen op de 'splinters' en de 'balken'. Maar let eens op dat andere woord: 'broeder', in de nieuwste vertalingen terecht aangevuld met 'zuster'. De relatie die je met hem of haar hebt, is meer dan een bloedband. Wie is mijn broeder? Wie is mijn zuster?

Ons hele leven mogen we leven in relaties met anderen. Denk eens na over de relaties die je dierbaar zijn, die je kracht geven en die je uitdagen om te groeien, ook al gaat dat soms gepaard met moeite en met pijn. Neem de tijd om jouw gevoelens van dankbaarheid voor hen of misschien wel jouw spijt bij God neer te leggen.

De reden waarom ik de splinter in het oog van mijn broeder of zuster zie, is vaak om mij af te leiden van de balk in mijn eigen oog. Kun je je herinneren dat je dit zelf deed? Misschien wil je hiervoor wel om vergeving vragen.

In de tekst van vandaag komen we ook Jezus' gevoel voor humor tegen? de dagelijkse komedie van menselijke grilligheid en tegenstrijdigheid. Dat betekent niet dat het niet om een serieuze kwestie zou gaan. Maar de humor hiervan inzien? helemaal als het om onszelf gaat? kan ons helpen om er anders naar te kijken.

Luister opnieuw en geniet van het levendige tafereel van de menselijke natuur en onze relaties, zoals Jezus die schetst.

Nu je de tekst opnieuw hoorde, kon je jezelf erin herkennen? Een glimlach kan het begin zijn van genade en verandering. Zij draagt de vrucht van mildheid en edelmoedigheid tegenover anderen. Kun je God in je gebed vragen om deze genade en verandering in jouw leven.