

## Weet je op wie jij lijkt?

Bridget st. John zingt het lied Look at this child. ?Help me mijn kind te beschermen voor de gevaren in het leven die buiten mijn macht liggen.?

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 7, vanaf vers 31.

?Weet je wel waar je nou op lijkt?? ? dit kun je wel eens zo zeggen als iemand zich bijvoorbeeld slecht gedraagt, of iets verkeerd zegt, of je verveelt. Wanneer Jezus over de mensen van zijn eigen tijd zegt: ?Waarop lijken zij??. is daar ook een zweem van ergernis. Wat irriteert Hem zo volgens jou?

?Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.? Zou Jezus deze woorden ook tegen jou kunnen zeggen? Zou het kunnen zijn dat Hij jou gevraagd heeft om te treuren, of te dansen of iets anders, en dat jij dat niet gemerkt hebt?

Als je deze passage nu weer hoort, stel je dan voor dat Jezus deze woorden niet 2000 jaar geleden sprak, maar dat Hij ze vandaag zegt tegen de mensen van nu, jou inbegrepen. Hoe voelt dat? Welke gedachten komen daarbij naar boven?

Wat zegt God door middel van deze woorden, vandaag, tegen jou? Hoe spreekt Hij tegen jou? Praat hier nu met God over, vrijuit, zoals vrienden met elkaar spreken.