

Je hart als kompas

Je luistert naar de spiritual Wade in the water, uitgevoerd door Vokalensemble Cantemus, uit Zweden.

?Waad in het water, kinderen. Want God zal het beroeren. Luister naar de wijsheid van je hart. Je hebt geen ander kompas. Volg het pad van je verlangen. De rivier zuivert zich in haar loop.?

De lezing is genomen uit de Eerste Brief van de Heilige Paulus aan Timoteüs, hoofdstuk 4, vanaf vers 12.

?Veronachtzaam de genade die je geschonken is niet,? zegt Paulus. Wat betekenen deze woorden voor jou, wanneer ze tegen jou worden gezegd? Wat is de genade, de gave, die jij hebt en die je misschien dreigt te veronachtzamen?

Er klinkt hier ook een oproep om je die genade eigen te blijven maken, om te volharden. Waarin zou jij in jouw leven moeten volharden? Waarin zou God jou kunnen vragen door te blijven gaan, hoe moeilijk dat ook is?

Deze lezing lijkt wel een en al voorschriften, adviezen en aansporingen. Als je haar nu voor de tweede keer hoort, probeer er dan achter te komen welke ervan jou het meeste aanspreekt. Welke is voor jou het belangrijkste om te horen?

Spreek nu, aan het einde van deze gebedstijd, met God over alles wat er deze laatste minuten bij je is opgekomen. Deel je reacties en je diepste gevoelens met de Heer.