

Groepsproces

De gemeenschap van Taize zingt Tu sei sorgente viva, ?U bent de bron van het leven.?

Laaf ons aan de bron die wijsheid heet, dat we de waarheid proeven die ons vrij maakt.

Laaf ons aan de bron die troost heet, dat we weerbaar blijven, als het leven ons pijn doet.

Laaf ons aan de bron die vreugde heet, dat we leren genieten met lijf en leden, met hart en ziel.

Laaf ons aan de bron die stilte heet, dat we aandachtig zijn voor het geheim in dingen en mensen, voor uw geheim.

De lezing van vandaag is uit het evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 8, vanaf vers 1.

De twaalf waren een bont gezelschap: We weten van een belastingontvanger en minstens vier vissers. De vrouwen vormden ook een veelkleurige groep: Maria Magdalena met een duister verleden en Johanna, de vrouw van een rijke en invloedrijke echtgenoot. Kun jij jezelf voorstellen als een van degenen die Jezus vergezelden?

Al deze mannen en vrouwen gebruikten alles wat zij hadden en iedere gelegenheid die hen daarvoor geboden werd, om Jezus te dienen. Welke kansen heb jij om Hem van dienst te zijn? Wat heb je Hem te bieden?

Als je dit keer luistert, zie dan hoe deze groep mensen van dorp naar dorp trekt met Jezus. Ieder probeert zo dicht mogelijk bij Hem te zijn, om tijd met Hem door te brengen en naar Hem te luisteren.

Stel jezelf voor als deel uitmakend van deze groep. Probeer dicht bij Jezus te komen. Wat wil je Hem zeggen? En wat antwoordt Hij?