

Nog niks aan actualiteit ingeboet

De groep Expendable friend speelt het lied Best that you can be.

Ga op innerlijke reis,
Laat je hart vullen met wijsheid.
Ontdek je groeiende zelf.

De afgelopen week hebben we gebeden over wat werkelijk belangrijk is in ons leven. We hebben nagedacht over wat onze ware verlangens zouden kunnen zijn. We baden om meer edelmoedigheid. We vergeleken mensen die denken dat God hun meer te vergeven heeft met mensen die denken dat zij minder vergeving nodig hebben. We vroegen dicht bij Jezus te zijn en om zijn gezelschap te zijn. We overwogen in ons gebed hoe belangrijk het was dat Jezus zich offerde aan het kruis om ons te redden, een uiterste daad van vergeving, die liet zien hoe zeer hij ieder van ons liefheeft. We deelden met Maria het smartelijke verlies van haar zoon. Lijden bracht ons de vrijheid om lief te hebben.

In de lezing van vandaag veroordeelt de profeet Amos hebzuchtige mensen, die alleen maar denken aan materiële rijkdom en daar hun eigenwaarde aan ontlenuen. Zij stellen niet de juiste prioriteiten. Amos herinnert hen eraan dat God in het middelpunt van hun leven zou moeten staan, en niet bezit of geld. Luister en laat de lezing tot leven komen in je hart en in je verbeelding. Deze tekst is wel honderden jaren geleden opgetekend, maar heeft niets aan actualiteit ingeboet.

De lezing is uit de profeet Amos. Hoofdstuk 8, vanaf vers 4.

Probeer je voor te stellen tot wie de profeet zich richt. Is het een gierig iemand die je kent? Iemand wiens ambitie en vreugde het is om boven anderen uit te steken? Praat hij over jou?

Edelmoedigheid naar anderen toe, eerlijk delen met ieder, zorg voor de armen en onderdrukten: allemaal thema's die telkens weer in het Oude Testament door Gods profeten worden verwoord. Hun boodschap heeft ons evenveel te zeggen als in vroegere tijden. Wat betekenen al die thema's voor mij?

God wordt beledigd wanneer machtige mensen de productiemiddelen in handen houden en de armen hongerig heen laten gaan. Wanneer je de lezing van vandaag nog eens hoort, is er dan een woord bij of een zin die voor jou een bijzondere betekenis heeft, voor jouw houding in het leven of voor de manier waarop jij je leven leidt?

Heb je iets bij jezelf gemerkt waar je spijt van hebt? Misschien over de manier waarop je een arm iemand hebt behandeld, of iets wat je kort geleden hebt gedaan of gezegd waar je berouw over voelt? Spreek er openlijk over met Jezus, de Heer bij wie vergeving is en heling.