

Waarin zit 'm de grap?

Vokalensemble Cantemus zingt Ubi Caritas, gecomponeerd door Ola Gjeilo.

Waar vriendschap heerst en liefde, daar is God.
Laat ons dus, nu we hier te zamen zijn
Zorgen dat er geen verdeeldheid heerst.
Geen wrok meer, geen onenigheid,
Moge Christus in ons midden zijn.

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 11, vanaf vers 5.

Het valt niet mee om humor te vinden in het Evangelie. Waar zijn de grappen? Waar maakt Jezus mensen aan het lachen of lacht Hij zelf? Toch gebeurde het vast heel vaak, want Hij stond volop in het leven. Zou Jezus in deze lezing humor hebben gebruikt, om het verhaal wat luchtiger te maken voor zijn toehoorders??

En dan die overschakeling, wanneer Hij de mensen vertelt hoe zijn God echt is: God wil geven, gevonden worden, deuren openen. Hoe voelt deze opdracht voor jou??
Heb je het idee dat Jezus vandaag plezier heeft in zijn onderricht? Wat zou je deze Jezus willen zeggen??

Als je nu het Evangelie van vandaag nog een keer hoort, hoe denk je dan dat het voor God zou zijn om Jezus op deze manier aan het werk te zien en te horen??
Wat wil jij deze dag van Jezus vragen? Waar ben je naar op zoek?