

Ongeschreven regels

De groep The Bowery zingt het lied Your bleeding heart. ?Wij zijn zo vrij als een vogel, maar verkiezen vaak toch gevangenschap?

Je hebt de lezingen van deze week gehoord. Je bent er mensen in tegen gekomen, die zoeken naar zekerheid in het leven en duidelijke regels. Er was een wetgeleerde die vraagt naar richtlijnen waar hij zich aan houden moet, en die wil weten waar er mazen in het net zitten zodat hij dan zijn gang kan gaan. Marta wil graag dat Jezus tegen haar zus zegt dat ze in de keuken moet komen helpen. En een leerling waarvan de naam niet genoemd wordt, wil precies weten hoe hij moet bidden, zodat hij weet of hij ?t wel goed doet. En intussen verlangen de nieuwe christenen uit Galatië terug naar de tijd dat de Joodse wet hun nog precies voorschreef wat ze moesten doen en wat ze hadden te laten.

Jezus gaat niet in op de vraag om voorschriften. Hij was niet gekomen om de regels van het oude Wetboek in herinnering te brengen of nieuwe regels te geven. Hij was gekomen om mensen te bevrijden, een vrijheid te brengen zoals God als een liefhebbende Vader hen die vanaf het begin had gegund. Daar begint de lezing van deze dag mee: met een hartekreet: ?Houd Jezus Christus in gedachten!?

Je luistert naar 2 Timoteüs. Hoofdstuk 2, vanaf vers 8.

Als iemand je zegt, zoals dat in deze lezing staat, ?Houd Jezus Christus in gedachten ? blijf aan em denken?, wat zou je dan zeggen? Waar zou je bij Hem het eerst aan denken?

Jezus wordt het ?Woord van God? genoemd en Hij roept ons tot vrijheid. Het Woord van God laat zich niet gevangen zetten, dat staat er ook. Jezus laat zich niet gevangen nemen, en je kunt er van op aan dat Hij wil dat ook zijn volgelingen vrije mensen zijn. Heb jij zelf in jouw leven die ervaring ook wel eens gehad: dat je vrij bent?

Vrijheid heeft zijn prijs. Vrijheid heeft Jezus het leven gekost. Ook de schrijver van deze brief heeft er met zijn leven voor betaald. Misschien heb jij er eveneens iets voor over moeten hebben om een vrij mens te zijn. Wat is jouw vrijheid jou waard?

?Ook al verliezen wij Hem uit het oog, Hij zal òns nooit vergeten!? Denk eens aan die belofte, terwijl je nog eens naar de tekst luistert.

Dat mensen tot vrijheid geroepen zijn, kan voor hun denken en handelen een enorme steun zijn. Overleg aan het einde van je gebed met God wat die roeping tot vrijheid voor jou betekent. Luister naar Hem, als Hij je wil zeggen wat voor Hem vrijheid is.