

De buitenkant van jouw beker

Het chapel choir of saint Cuthberts zingt Wash me throughly, psalm 51; gecomponeerd door Samuel Sebastian Wesley.

?Wees mij genadig, God, in uw trouw, was mij schoon. Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, was mij en ik word witter dan sneeuw. U wilt dat waarheid mij vervult, u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.?

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 11, vanaf vers 37.

Wat houden we ervan goed over te komen en iets goeds te doen voor het oog van anderen. Denk even na over ?de buitenkant van jouw beker? ? hoe probeer jij bij anderen over te komen? Welke indruk wil jij maken ? Welk beeld wil jij dat anderen van je hebben

En wat is er ?aan de binnenkant van je beker? ? welke verlangens en daden probeer je voor anderen verborgen te houden?

Je hoort de lezing nu opnieuw. Luister aandachtig naar de laatste zin. Daarin lijkt Jezus te suggereren dat, als we ons hart vrijgevig maken, als we de ?binnenkant? in orde krijgen, roofzucht en slechtheid weg zullen smelten.

Praat met Jezus in je eigen woorden over die vlekken van ?roofzucht en slechtheid?, waarvan je zou willen dat Hij ze uit je hart verwijdert. Vraag Hem wat je verlangt.