

Voel je welkom

Derek Clegg zingt het lied Marvelous. ?Haal me uit deze eeuwige duikvlucht. Ik begin te geloven dat het leven om meer draait dan presteren.?

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 14, vanaf vers 15.

Neem even de tijd om jezelf de scène in te beelden die Jezus hier beschrijft. Beeld je de voorbereidingen in voor het grote diner, de stress en de drukte, de persoonlijke uitnodigingen?

Hoe denk je dat de gastheer zich voelt wanneer zijn vrijgevigheid wordt afgewezen?

En wanneer armen en verstotenen een warme welkom krijgen, hoe zouden zij zich voelen?

Het verhaal begint met een van Jezus? eigen gasten die uitkijkt naar Gods hemelse gastvrijheid. Wanneer je hier opnieuw naar luistert, merk dan op dat Jezus probeert iets van Gods vrijgevigheid op ons over te dragen?

God nodigt ons allen uit als zijn gasten. Sommigen van ons stellen zijn uitnodiging liever uit naar een moment dat beter in hun agenda past; anderen van ons kunnen met plezier genieten van wat God ons heeft klaargemaakt. Wat voor soort gast ben ik? Wat voor soort gast zou ik willen zijn?