

## **Stromend water**

Ensemble Hermes zingt Ego flos campi, gecomponeerd door Maurice Pirenne.

?Je bent een bron omringd door tuinen, een put met helder water, een bergbeek van de Libanon.?

De lezing van vandaag is genomen uit de Profeet Ezechiël, hoofdstuk 47, vanaf vers 1.

Deze passage gaat over de tempel, de Kerk van God. Water, leven en heil stromen eruit. Op welke wijze geldt dit voor het christendom - en voor de Kerk die jij kent? Wat zijn de goede dingen in het christendom en in de Kerk? Waar ben jij dankbaar voor?

En op welke wijze klopt dit beeld van water, leven en heil niet met het christendom en met de Kerk. Wat zou jij zoal anders wensen?

Deze lezing schildert ons een beeld met woorden. Een beeld van de tempel, van vruchtbaarheid en van bloeiend leven. Luister opnieuw en let op het beeld dat zich vormt in je geest - stel het je voor zo levendig als je maar kan.

Verwijl nu even in gesprek met de Heer. Vertel Hem wat bij je opkomt in dit gebed. Vraag Hem dat Hij je zou leiden doorheen al je ervaringen, wat die ook mogen zijn.