

Om méér vragen

Vokalensemble Cantemus zingt de Zweedse traditional Glädjens blomster,

'De zaden van vreugd zullen zeker niet ontkiemen in de aardse schimmel. Want liefde is verraderlijk wanneer je hart zwijgt. Maar daarboven zwevend tussen geloof en hoop, bloeien ze eeuwig vers. Stem op ze af en hoor hun zoete gefluister, klimmend naar het licht.'

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 17, vanaf vers 1.

Beeld je deze scène in: Jezus met zijn vrienden terwijl Hij hen leert om zorg te dragen voor de anderen, om te vergeven. Wat denk je, hoe zouden zij reageren op zijn onderricht? Waarom zouden ze in hun antwoord vragen om meer geloof?

En wat zijn jouw eigen gevoelens hierbij? Hoe reageer jij als je dit onderricht hoort? Wil jij ook vragen om meer geloof? Of zie jij jezelf eerder iets anders vragen? Wat is het dan dat jij wilt vragen?

Als je nu opnieuw naar de woorden van Jezus en zijn apostelen luistert, kijk dan eens of er bijzondere beelden of zinnen zijn die jou treffen. Welke gevoelens roepen ze bij je op?

Laat jezelf toe bij Jezus aanwezig te zijn. Neem even de tijd om met Hem te praten over wat je getroffen heeft, over hoe je je voelde. Misschien is dit het moment om Hem te vragen wat je verlangt.