

Een ongewoon tafereel

Het Midsummer ensemble speelt het lied Nun ist die erste Pflicht erfüllt, uit Die Schöpfung van Joseph Haydn.

?Nu is de eerste plicht vervuld, de Schepper brachten wij dank.
Kom volg mij nu, iedere stap wekt nieuwe vreugd in ons gemoed.?

?De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Lucas, hoofdstuk 17, vanaf vers 7.

In de evangelielezing van vandaag lijkt het alsof de wereld waarin Jezus leeft ver af staat van de onze. Wellicht voel jij je wat ongemakkelijk hierbij. Links en rechts zomaar bevelen uitdelen aan knechten... het lijkt wel de gewoonste zaak van de wereld voor Hem. Hoe voel jij je in deze situatie? Tracht jezelf eens in te beelden in dit tafereel.

Het verhaal gaat verder. Nu zijn de rollen omgedraaid. Nu ben jij het niet meer die bevelen uitdeelt. Nu ben jij de knecht die enkel maar zijn plicht doet. En verwacht maar geen ?dankjewel? van Jezus! Hoe voelt het om een ?waardeloze knecht? genoemd te worden?

Op het eerste gezicht is Jezus? houding hier onverwacht, verrassend. Waar is Hij op uit? Of op wie heeft Hij het gemunt? Luister nu opnieuw naar deze passage. Maak voor jezelf een besluit en houd die gedachte even vast.

Jezus was en is altijd bereidwillig. Hij antwoordt steeds op de vragen die mensen stellen bij zijn verhalen. Grijp je kans en neem jij nu ook even de tijd om Hem iets te vragen.