

Visioen

Het Midsummer ensemble zingt In holder ahnmut stehn, uit Die Schöpfung.

?In volle weelde staat, getooid met jeugdig groen, de golvende heuvelrij. En uit hun aderen borrelen de koele beekjes als vloeiend kristal. Hoe talrijk zijn uw werken o God. Wie kan hun aantal bevatten??

De lezing is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 11, vanaf vers 1.

Net zoals in de lezing van gisteren handelt deze profetie over vrede, maar in tegenstelling tot gisteren, waar sprake was van vrede tussen de volkeren, heeft de profeet het over vrede tussen diersoorten ? wolf en lam, kalf en leeuw ? en tussen dieren en mensen. Hij beschrijft hoe de verschillende soorten niet langer met elkaar in conflict, maar in harmonie met elkaar leven. Bemoedigt en inspireert dit visioen je? Of lijkt het jou al bij al teveel een droom? Hoe reageer je als je dit hoort?

De profetie gewaagt ook van een rechtvaardige leider die door God is uitgekozen en die gerechtigheid voor de armen zal brengen. Als je kijkt naar de wereld rondom je, zie je dan dat er nood is aan dat soort leiderschap en gerechtigheid? Heb je ook datzelfde verlangen gevoeld?

Ik nodig je uit om, terwijl je de lezing opnieuw beluistert, een woord, zin of beeld te noteren dat je raakt.

Net zoals bij de lezing van gisteren kun je je nu bewust worden van de verlangens die bij jou tijdens de lezing naar boven zijn gekomen. Vergeet ze niet, bewaar ze in je hart, en breng ze voor God die op dit moment aanwezig is en die bereid is naar je te luisteren.