

## Een veilige plek

Het Klein Byzantijns Koor Utrecht zingt Cheroevimskaja pjesn.

?Laat ons, die de levendmakende Drievuldigheid het driewerf heilig toezingen; laat ons nu alle aardse zorg terzijde stellen en de Koning van alles ontvangen.?

?Wij lezen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 26, vanaf vers 1.

Jesaja biedt ons vandaag opnieuw een krachtig beeld. Dit keer gaat het over God die het onderscheid tussen rijk en arm helemaal overhoop gooit. ?Hij haalt neer wie in de hoogte leven? en de stad van de rijken wordt ?onder de voet gelopen, vertrapt door de zwakken.? Hoe reageer jij op dit visioen? Maakt het je enthousiast of misschien bang? Of vind je het onrealistisch? Welke reacties roept het Jesaja?s beeld in je wakker?

In diezelfde passage vinden we ook sterke beelden van veiligheid en geborgenheid, zoals de onneembare stad en de stadswallen die ons beschermen. Deze veiligheid wordt geboden aan hen die trouw zijn in het geloof en die in vrede willen leven. Wat maakt dit beeld ? een veilige plek waar mensen zonder angst kunnen leven ? bij jou wakker?

Allicht leeft in ieder van ons het verlangen dat soms de rollen worden omgekeerd, dat gerechtigheid geschiedt, dat bepaalde machtige mensen hun verdiende loon krijgen en dat zij die trouw hebben volgehouden in het gelijk worden gesteld. Misschien kom je bij de tweede lezing van deze tekst van Jesaja in contact met situaties in jouw leven (of in de wereld rondom je) waarin je uitkijkt naar dit soort gerechtigheid?

Ik nodig je andermaal uit om, bij wijze van afsluiting van deze gebedstijd, na te gaan welke gevoelens, dromen en verlangens in jou zijn wakker gemaakt. Misschien zijn het dromen en verlangens die je spontaan snel wegwuift en vergeet. Maar eerder dan ze uit te wissen of opzij te schuiven kun je ze nu naar de voorgrond halen en ze aan de Heer voorleggen. Spreek met Hem over wat je echt verlangt, zoals een vriend met een vriend spreekt.