

## Onderscheiden

Photonen vocaal ensemble zingt het lied Go, lovely rose, gecomponeerd door Eric Whitacre.

Ga, mooie roos  
zeg haar wat haar tijd verdoet,  
hoe lief en mooi ze is.  
Zeg haar de jeugd niet te vermijden  
Dat opengebloeid in de woestijn,  
ze ongeprezen zou sterven.

Wij lezen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 2, vanaf vers 1

In Jezus' tijd was men er algemeen van overtuigd dat ziekte en handicap een straf van God waren voor de zonde. En dus waren de aanwezigen bij deze scene ervan overtuigd dat ofwel de lamme ofwel zijn voorouders gezondigd hadden. Hoe denk jij over deze kijk op tegenspoed?

Zie ik vandaag de dag groepen mensen die lijden onder ziekte, tegenslag of armoede, en waarbij ik van oordeel ben dat het 'hun fout is'? Misschien denk je spontaan zo over werklozen, migranten of slachtoffers van aids..?

Terwijl je deze passage opnieuw beluistert zal het je wellicht opvallen hoe Jezus de relatie tussen zonde en tegenslag verbreekt. Hij spreekt over zonde en tegenslag als over twee onderscheiden dingen, Hij behandelt ze ook als twee aparte dingen, in die zin dat Hij eerst de zonden van de lamme vergeeft en hem pas daarna gezond maakt.?

Neem nu even de tijd om wat te praten met Jezus. Hoe kijk je nu aan tegen die groepen van mensen die je spontaan de schuld geeft voor hun tegenslag? Hoe kijkt Hij naar deze mensen? Kun je Hem de genade vragen om zieken en verstotelingen met dezelfde blik te bekijken als Hij?