

Rafels van het kleed

Je luistert naar Mache dich mein herze rein uit de Matteüs passie ?Maak mijn hart vrij van zonden.??

Terwijl je hier zit te luisteren, voel je dan verdriet of pijn die op je drukt? Iets wat je verdriet geeft of je zorgen baart? Op deze plaats, ja, zelfs hier, is God aanwezig, een God van barmhartigheid, van medeleven en liefde. Plaats voor een ogenblik al je zorgen én jezelf in de liefhebbende handen van God.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 6, vanaf vers 53.

Interessant: in dit fragment is het eerste wat de mensen doen, voordat ze Hem lastigvallen, of voordat er sprake is van genezingen, is dat ze Jezus herkennen. Voordat er iets anders kan gebeuren, moet dit plaatsvinden - ontdekken dat Jezus aanwezig is, en herkennen wie Hij is. Waar herken ik Jezus, aanwezig en actief in mijn leven?

De mensen vallen Hem lastig ? vragen of ze ´tenminste de rafels van zijn kleed´ mogen aanraken. Heb ik hetzelfde geloof in deze man, Jezus, als zij: het geloof dat Hij kon genezen en hun leven kon veranderen?

Wanneer je de tekst nog eens hoort voorlezen, stel je dan voor wat er te zien was ? de boot die aanlegde aan de oever van het meer, Jezus die tussen zijn leerlingen tevoorschijn komt, de massa mensen, zieken die op matten worden aangedragen. Hoe voelt het om daarbij te zijn?

In mijn eigen leven: wat voor lijden, wat voor kwaal of pijn is er, waarvan ik zou willen dat Jezus mij geneest? Durf ik Hem te benaderen met hetzelfde vertrouwen als die mensen toen, er van overtuigd dat zijn genezingskracht mijn leven kan veranderen? Durf ik Hem nu aan te spreken?