

In elk aspect van ons leven

Het Basilius college zingt Beati quorum via, gecomponeerd door Charles Villiers Stanford. De openingsverzen van psalm 119:

?Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de HEER, gelukkig wie zijn richtlijnen volgen, hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de wegen die hij wijst.?

De lezing van vandaag is genomen uit psalm 119, vanaf vers 57.

God is ons meer nabij dan we dat zelf zijn. God is aanwezig in elk aspect van ons leven, in onze diepste gedachten en gevoelens. Denk hier even over na. Word je bewust van Gods intieme aanwezigheid bij jou, op dit eigenste moment, in alles wat er nu rond jou aan het gebeuren is, aan alles dat je vandaag overkwam en je nog zal overkomen.

?Ik weet, O Heer?dat u mij nederig hebt gemaakt in geloof?. Soms, wanneer we pijn ervaren, is het eigenlijk God die ons aanmaant om veranderingen aan te brengen in ons leven. Wanneer was dat zo voor jou? Wanneer noopte pijn of ongeluk je tot het wijzigen van je bestaan? Kan dat ook gelden voor een vorm van pijn of ongelukkig zijn die je nu ervaart?

Wanneer je de psalm opnieuw beluistert, vind je het misschien fijn om hem tot jouw gebed te maken, met de echo's van de woorden van de psalmist die weerklinken in je hart als je ernaar luistert.

God legt ons niet harteloos of zonder reden lijden op. Integendeel, we hebben een genadige God, die met ons meeleeft, die voor ons geleden heeft. Spreek nu met deze God, misschien over de pijn en het ongeluk dat je ervaart of aantreft in het leven van anderen en over wat Hij zou willen dat je eraan doet.