

Een soort beproeving

Veronica Castro Ravelo zingt het lied Ni toda la tierra entera.

De hele wereld, hoe groot ook, zal nooit echt mijn thuis zijn
wat ze ook zeggen, ik kan niet vergeten
dat het brood dat me voedt, steeds vreemd brood zal zijn

Vele landen lijden op dit ogenblik onder de verschrikkingen van de oorlog.
Ik buig mijn hoofd in dankbaarheid voor mijn eigen vrijheid.
Ik bid voor eenieder die gebukt gaat onder het verdriet familie en geboortegrond te moeten missen.

De lezing van vandaag is genomen uit de brief van Jakobus, hoofdstuk 1, vanaf vers 1.

Jakobus begint zijn brief met te spreken over het ondergaan van beproevingen en moeilijkheden. Is er op dit moment in mijn leven sprake van een moeilijke situatie? Een soort beproeving? Iets wat mijn standvastigheid test?

Hoe helpt het geloof in God mij om om te gaan met deze situatie? Wat maakt het uit voor de situatie, voor mijn benadering daarvan, voor de wijze waarop ik ermee omga of wil omgaan?

Luister nogmaals naar de lezing en richt je daarbij op hoe God omgaat met hen die op Hem vertrouwen.

Welke wijsheid heb ik nodig in mijn situatie en moet ik vragen aan God? Ik spreek tot God, als van vriend tot vriend, over wat er op dit moment in mijn leven aan de hand is.