

## Wat vrijheid geeft

Vocaal mannenkwintet La Notte zingt Mon coeur se recommande a vous, gecomponeerd door Orlando di Lasso.

‘Eindelijk leg ik mijn hart in jouw handen, Nog vol van smart en verdriet. En voor hen die misschien jaloers zijn, Zeg maar vaarwel aan oude pijnen. Mijn lippen kunnen weer glimlachen En heerlijke verhalen vertellen. Want ik hoef niemand meer te vervloeken, die me uit jouw ogen dreigt te verbannen.’

De lezing van vandaag is uit de Handelingen van de apostelen, hoofdstuk 12, vanaf vers 1.

Kun je je voorstellen hoe Petrus zich in die gevangenis voelde? Jacobus was net ter dood gebracht en Petrus zelf was nu opgesloten, zwaar bewaakt, en hij was waarschijnlijk bang dat hetzelfde lot ook hem zou treffen. Probeer je een ogenblik voor te stellen hoe hij zich daarbij gevoeld moet hebben.

En dan wordt Petrus op een wonderlijke manier bevrijd uit zijn angst en gevangenschap. Kun je je voorstellen hoe verbaasd hij was, hoe opgelucht en wat voor vrijheid hij ervoer toen hij bij de hand werd genomen en zo maar naar buiten kon lopen?

Als je dit verhaal opnieuw hoort, stel je dan deze scène zo levendig mogelijk voor. Stel je voor dat je erbij bent. Wat zal het voor Petrus betekend hebben, als hij zich eerst niet realiseert en dan later wel, wie het is die hem zijn vrijheid geeft.

Welke gevoelens of herinneringen roept deze scène in je op? Misschien herinnert zij je aan je eigen ervaringen van angst of gevangenschap of bevrijding, of aan momenten waarop God je bij de hand nam zonder dat je je dat realiseerde. Misschien verlang je ernaar dat God dit nu voor jou zou doen. Welke gevoelens of verlangens je ook hebt, deel ze nu met de Heer – vertel Hem wat je op je hart hebt.