

Het anker ophalen

Finn Anderson zingt het lied Some days.

'Als mijn lichaam een schip is, voelt mijn stokkende adem soms als een anker. Ben ik vergeten anderen te vragen het anker op te halen?'

De schriftlezing van vandaag komt uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 8, vanaf vers 23.

De reactie van Jezus in dit verhaal is moeilijk te begrijpen. Hij lijkt zich niet erg druk te maken over de storm die woedt op het meer. Maar Hij is echt verrast door de schrik en de paniek van zijn vrienden. Hoe komt het dat ze niet inzien dat ze volkomen veilig zijn wanneer Hij in de buurt is?

Het meer is een symbool van de chaos waaruit God de wereld schept, de wanorde waarnaar de wereld vaak terugkeert. Hoe kan ik reageren op de momenten van chaos in mijn leven? Raak ik in paniek zoals de discipelen? Trek ik verdedigingsmuren op? Leg ik mezelf neer bij het onvermijdelijke? Of vertrouw ik volledig op de Heer?

Kijk eens terug op een situatie in de afgelopen weken waarin de storm woedde over jou. Herinner je je dat moment, je reacties, je gevoelens ... ?

Stel je je die situatie waarin je je bedreigd voelde voor terwijl je de lezing opnieuw beluistert. Deze keer is Jezus bij je. Zeg Hem: "Heer, help mij, want ik verga." Luister naar wat Hij zegt, kijk naar wat Hij doet.

Voel je je aangetrokken tot de Heer in dit gebed? Voel je je aangetrokken tot een leven van kalm geloof in een God die je niet verloren zal laten gaan? Misschien wil je er met Hem over spreken? Hem een aantal van je zorgen en onzekerheden voorleggen? Dank Hem voor alles wat Hij voor je is.