

Op weg naar huis

De zanggroep Ya Elah zingt Psalm 16, Shiviti Hashem, 'Steeds houd ik de Heer voor ogen; met hem aan mijn zijde wankel ik niet.'

De lezing van vandaag is genomen uit het evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 10 vanaf vers 1.

Iedere apostel wordt bij zijn naam genoemd. Er is een verschil tussen iemand die mij aanspreekt met "Jij, daar" en iemand die me bij mijn naam noemt. Wie zijn de mensen die mij bij mijn naam noemen? Verbeeld je even dat ze dat hier en nu doen, mij bij mijn naam noemen.

Hoe zou jij je voelen als Jezus je bij jouw naam noemt. Probeer je dat eens te verbeelden.

Als je de lezing opnieuw beluistert verbeeld je dan zelf even als iemand die door Jezus geroepen wordt, bij jouw naam wordt geroepen.

Jezus zendt hier zijn leerlingen naar de verloren schapen van het Huis Israël. Welke zending heeft Hij voor jou? Kan je daarover met Hem spreken?