

Als milde regen

Salt of the sound zingt het lied Bring the rain.

Wanneer je bidt, waar bidt je dan meestal voor? Waarom zijn het nou net deze gevoelens of gedachten die maken dat jij je tot God wendt? God geeft ons zoveel. En Hij neemt het niet terug maar laat het werken in ons.

De lezing is genomen uit de profeet Jesaja, hoofdstuk 55, vanaf vers 10.

Het beeld dat we soms krijgen van bidden is: Eenzaam en roepende naar de hemel. En heel vaak geen antwoord krijgend. Geen wonder dat zo veel mensen het een hele klus vinden! Kun jij je een situatie herinneren dat jou gebed zo voelde? Eenzaam? Leeg? Dor?

Je hoort de woorden van Jesaja nog een keer. Probeer nu om te genieten van het volgende beeld: De woorden van God zijn als regen. Voel welk soort regen voor jou het meest lijkt op bidden. Is het een hoosbui? Lichte regen? Of zachter, subtieler, intiemer... Laat God je meenemen in het gebed. Hij probeert in jou te bidden...

Wend je in de laatste minuten van dit gebed tot God. Gewoon het "zijn" in aanwezigheid van God kan heel aangenaam zijn. Kan de ziel een heel voldaan gevoel geven. Als je de behoefte voelt om iets te vragen of om voor iets te danken... Laat de woorden dan maar spontaan opkomen. Zoals waterdamp opstijgt na een warme dag...