

Vanuit een wanhopige situatie

Het koor van Margaret Rizza zingt Calm me Lord. 'Maak mij kalm Heer, zoals u de storm deed kalmeren. Verstil me, laat de tumult verdwijnen en uw vrede in mij neerdalen.'

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 14, vanaf vers 22.

Jezus zegt heel vaak tot degenen die Hem volgen, "wees niet bang". Er zijn iedere dag 100 redenen om bang te zijn. Maar Jezus verzekert ons dat Hij altijd aanwezig is – ook al zijn de omstandigheden angstaanjagend of is de situatie wanhopig. Kan ik luisteren naar deze geruststellende woorden en ze werkelijk horen?

Kun je je voorstellen wat het betekende om deel uit te maken van dit verhaal? Neem even de tijd om je dat voor te stellen – de duisternis, de zee, de storm, de geluiden, zelfs de geur. Hoe moet dat gevoeld hebben om erbij te zijn?

Stel je voor dat jij Petrus bent of een van de anderen in de boot, terwijl het verhaal opnieuw verteld wordt.

Laat de scene aan je voorbij gaan, als je met Jezus in de boot zit nadat de wind is gaan liggen. Wat heb je tegen elkaar te zeggen?