

Zoals de woorden klinken

De gemeenschap van Taize zingt Laus tibi christe. 'Geprezen ben je oh Christus'.

Ik neem even tijd, kom bij mezelf en bij Hem. Ik denk aan de liefde en genade waarmee Hij me zo overvloedig zegent. Hij wil me herscheppen tot zijn beeld, op Hem gelijkend, een tempel waar Hij wonen kan onder de mensen.

De lezing van vandaag is uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 15, vanaf vers 21.

Wat treft je het meest in dit verhaal over de Kanaänitische vrouw? Wat voor soort vrouw is dat volgens jou? Kun je je voorstellen hoe zij eruit zag, hoe haar woorden klonken, wat voor persoonlijkheid ze had?

Sta even stil bij haar vasthoudendheid, haar volharding. In deze korte passage wordt haar hartstochtelijk verzoek viermaal vermeld.

Maar bedenk ook hoe nederig ze was. Als ze vergeleken wordt met een hond, vraagt ze alleen maar om wat aan honden gegeven wordt, de kruimels die van de tafel van de meester vallen.

Als je opnieuw naar het verhaal luistert, wat denk je dat Jezus het meest in deze vrouw opviel?

Doet dit verhaal je aan iets terugdenken in je eigen ervaring? Heb jij je ooit gevoeld als die Kanaänitische vrouw: afgewezen worden en toch volhouden? Of doet zij je denken aan iemand die jij op een of andere manier hebt afgewezen? Of heeft deze vrouw eigenschappen die jij zelf meer zou willen hebben? Wat voor gevoelens je ook hebt, volg het voorbeeld van deze gelovige vrouw en breng ze in alle openheid bij de Heer.