

De kleinste deeltjes

Photonen vocaal ensemble en Utrechts vocaal ensemble zingen Blagosloven yesi, Gospodi uit de Vespers van Sergej Rachmaninov. 'Gezegend zijt gij o Heer, leer mij uw geboden. U vernietigde de macht van de dood.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 3, vanaf vers 13.

Er zijn momenten waarop we gedreven kunnen worden tot haat tegenover de wereld, door slechte ervaringen of verhalen die we horen, of zelfs door andere christenen –zodat we de wereld waarin we leven gaan bekijken als een plaats vol kwaad en ondeugd, die we moeten minachten en waarvoor geen verlossing mogelijk is. Maar hier vertelt Jezus zelf ons dat "God de wereld zo zeer liefhad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven." Kijk naar om het even welk klein deeltje van de wereld dat je nu om je heen kan zien. Kan je het bekijken als iets dat door God wordt bemind? [En kan jij er ook van houden?]

Zo ziet ook de wereld rondom ons er niet altijd gered uit. Je moet niet al te ver zoeken om onrecht en misdaad te vinden en schijnbaar onnodig lijden. En toch, wanneer je om je heen kijkt, zie je dan op de een of andere manier Gods reddende genade aan het werk?

In deze korte passage is er geen enkel negatief woord van Jezus –geen vermelding van kwaad of lijden of oordeel- alleen leven, liefde en redding. Beluister zijn woorden opnieuw en hoor deze onafgebroken positieve toon, en laat deze in je aarden.

Vraag de Heer nu om welk geschenk of welke genade je ook maar van Hem zou willen ontvangen –dat kan vertrouwen zijn op Gods reddende genade, het vermogen om lief te hebben, of wat meer van die niet-aflatende positieve ingesteldheid. Vraag de Heer nu wat je ook maar wil van Hem.