

## **Wie een kuil graaft voor de ander**

Musical Temprana zingt Psalm 112, Beatus vir. 'God straalt voor de oprechten als licht in het duister genadig, liefdevol en rechtvaardig. Gul deelt hij uit aan de armen.'

De lezing is genomen uit het Evangelie volgens Matteüs, hoofdstuk 22, vanaf vers 15.

Wat raakt je in de lezing van vandaag? In hoe de mensen Jezus ondervragen, hoe Jezus hen behandelt?

Jezus lijkt te weten dat zij proberen om Hem in de val te lokken. Wat vind je van Jezus' antwoord daarop?

Wanneer je dadelijk nogmaals luistert, probeer je dan een voorstelling te maken van de situatie ... de manier waarop de mensen spreken ... hoe Jezus hen daarbij aankijkt ... hun reacties op zijn antwoord ....

Stel je voor dat je er bij bent nadat deze conversatie heeft plaats gevonden. Wat zou je tot Jezus willen zeggen? En hoe antwoord Hij?