

Ons levenslied

Samara Jade zingt het lied The unseen song. "Ik zocht naar antwoorden totdat enkel vragen overbleven. Tot ik me overgaf en de volheid in mezelf ontdekte die altijd al aanwezig was."

De lezing van vandaag is genomen uit de brief van Paulus aan de Efeziërs, hoofdstuk 3, vanaf vers 14.

Je zou deze lezing kunnen zien als een soort gedicht of lied. Wat voor soort muziek zou je willen draaien als achtergrond ervan? Welke woorden of zinnen vind je het mooiste?

Deze lezing gaat echt over je innerlijke zelf.... Misschien wil je God danken voor de muziek die in je klinkt... voor de poëzie die in je hart is, met of zonder woorden... voor de schoonheid die straalt vanuit je diepste wezen.

Als je opnieuw luistert naar de lezing, kun je dan de muziek in de woorden horen? Probeer je niet te veel in te spannen... hoor allen maar wat je hoort.

In Gods rustige tegenwoordigheid zou je nu één of twee van de woorden die je zojuist invielen rustig kunnen herhalen, luisterend naar hun innerlijke muziek (pauze)... Misschien zijn er een paar woorden die je tijdens de dag met je mee kunt dragen.