

Een nieuw begin

Singer-songwriter Derek Clegg zingt het lied All will be good. Al ziet het leven er soms nog zo uitzichtloos uit, iedere dag schijnt de zon door de bomen en brengt nieuwe kinderen met zich mee; en daarmee nieuwe hoop

We lezen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vanaf vers 14.

Marcus vertelt: En meteen lieten ze de netten achter en volgden Hem. Wat bezielt beroepsactieve mensen, vissers, om hun werk in de steek te laten en Jezus, een timmerman uit Nazareth, zomaar te volgen?

Er moet iets zijn geweest dat deze mannen heeft aangezet om Jezus te volgen. Kun je je voorstellen wat het betekent, dermate enthousiast te zijn over iemand dat je bereid bent je baan en je familie los te laten om met iets totaal anders te beginnen? Zou jij zo een nieuw begin in jouw leven verwelkomen?

Terwijl je de tekst opnieuw beluistert, probeer dan eens in de huid van een van die vissers te kruipen. Wat doet het met je als je Jezus hoort zeggen: Kom achter mij aan?

Hoe zou je toen op Jezus uitnodiging hebben gereageerd? Hoe reageer je daar nu op? Misschien kun je bidden om iets meer van het natuurlijke enthousiasme van deze vissers, of misschien wil je iets anders zeggen. Ik nodig je uit om je antwoord nu tegenover Jezus uit te spreken.