

Op heel de aarde

Anael Pin zingt Psalm 8.

Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren door u daar bevestigd, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? HEER, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde.

U hebt hem bijna een god gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd

We lezen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 1, vanaf vers 21.

Vandaag de dag zouden we iemand die in de greep is van een onreine geest eerder zien als een geesteszieke, die in het openbaar allerlei obsceniteiten uitkraamt. Hoe zouden de mensen in de synagoge gereageerd hebben op die man en op datgene wat Jezus doet?

Wat de mensen opviel is dat Jezus met gezag onderrichte Hij zette zijn woorden kracht bij door datgene wat Hij deed. Zijn er in jouw leven domeinen waar je beweert iets te geloven, maar je woorden niet ondersteunt met daden bijvoorbeeld als het erop aankomt mensen in nood te helpen, of op een milieuvriendelijker manier te gaan leven?

Terwijl je de lezing opnieuw beluistert, kun je je deze scene zo levendig mogelijk proberen voor te stellen de toon van de stem van de personages, hun houding, hun gezichtsuitdrukking...

Verlang ook jij ernaar te spreken en te handelen als Jezus? Met welke geloofwaardigheid en met welk gezag wil je dat doen? Spreek daarover met de Heer aan het einde van deze gebedstijd. Misschien kun je Hem vragen om het geschenk van deze levenshouding, de genade om te doen wat je belijdt.