

Wonen tussen de mensen

Vocaal ensemble Cantemus zingt Psalm 40. 'Vol verlangen heb ik op de HEER gewachten hij boog zich naar mij toe, hij heeft mijn roep om hulp gehoord. Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang voor onze God. Mogen velen het zien vol ontzagen vertrouwen op de HEER.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 35.

Dit kan een passage zijn die je echt uitnodigt in de schoenen van een van de twee leerlingen te gaan staan. Zie je daar staan op een bekende plek terwijl Jezus voorbijgaat. Heb je een aanvoelen van hoe dat zou zijn? Een aanvoelen van wat je eerste reactie zou zijn?

Verbeeld je terwijl je het verhaal volgt, dat je wordt uitgenodigd te gaan kijken waar Jezus verblijft. Stel je op grond van wat je reeds weet over Jezus, de vraag: Waar zou dat zijn? Welke verblijfplaats zou Hij kiezen? Tussen welke mensen zou Hij wonen?

De twee brengen de rest van de dag door bij Hem. Wat zou jij doen, waarover zou je praten als je een dag zou hebben met Jezus in zijn huis?

Terwijl je de tekst opnieuw leest, let dan eens op wat er gebeurt nadat de twee een dag doorbrengen met Jezus. Wat is het resultaat van hun ontmoeting?

Waar het op aankomt is dat je deze dag bij Jezus verblijft. Wat zou je Hem willen zeggen als antwoord op zijn uitnodiging: "Kom en zie?"