

Verschillende beelden

Josh Woodward zingt het lied Bloom. 'Ik begroef mijn dromen om ze in de lente te laten ontluiken'. Zijn er dromen die ik lang geleden in de ijskast heb gestopt?

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 2, vanaf vers 18.

In deze tekst wordt er gesproken over verschillende beelden – een bruiloft, een oude mantel, wijn in gescheurde zakken. Welk van deze beelden die Jezus gebruikt, blijft jou bij? Welk van deze beelden heeft jou misschien iets te zeggen?

Neem het beeld dat het meest tot jou spreekt en blijf er even bij stil staan. Overweeg hoe Jezus hierover spreekt... vasten na de bruiloft, een mantel die scheurt of de wijn die de zakken doet barsten. Wat valt je op aan de boodschap die Jezus brengt aan de Farizeeën?

Terwijl je de lezing voor de tweede keer hoort, stel jezelf dan voor in dit moment, bedenk de reacties van de luisteraars terwijl ze naar Jezus luisteren.

Neem nu een paar minuten om in gesprek te gaan met Jezus over wat jou is opgevallen terwijl je luisterde naar zijn woorden en de beelden overwoog. Wat zou je Jezus willen vragen in het licht van deze lezing?