

Geschenk van de sabbat

Finn Anderson zingt het lied Uncharted lands. “Laat me fouten maken, zodat ik kan leren het juiste pad te bewandelen. Laat niets je verontrusten. Laat niets je beangstigen. Wie aan God vasthoudt, ontbreekt het aan niets. Want God alleen is genoeg.”

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 2, vanaf vers 23.

Jezus zegt dat de sabbat er voor de mensen is en niet andersom – Hij lijkt er op te wijzen dat de sabbat er is om te voorzien in de noden van de mens. Wat voor gevoel geeft het jou als Jezus dit zegt?

Welke noden breng jij voor de God die jou de sabbat biedt? Waar vind jij rust, ontspanning, verfrissing?

Luister opnieuw terwijl Jezus diegenen antwoordt die Hem proberen te betrappen, en let er op wat jou hiervan bij blijft.

Jezus, de Heer van de sabbat, nodigt je uit het geschenk van de sabbat in ontvangst te nemen. Neem even de tijd om met Hem te praten over wat dit betekent in jouw leven.