

Wat te prefereren?

Je luistert naar O Lord, my heart is not proud van Margaret Rizza. 'O Heer, mijn hart is niet trots.'

Kan ik terwijl ik mijn gebed start, mijn trots, elk gevoel van zelf-belang opzij zetten en mijzelf nederig in de handen van mijn God leggen? Hij die al mijn fouten en tekortkomingen kent en nog steeds van mij houdt.

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 3, vanaf vers 1.

Gebruik je verbeelding om plaats te nemen in de synagoge – zie de mensen die Jezus willen aanklagen, let op de man met de verschrompelde hand... (pauze)... Let nu op Jezus en op hoe Hij reageert.

Jezus is bedroefd en boos om diegene die regels en wetten prefereren boven mededogen, Hij is bedroefd om de hardheid van hun harten. Waar zie je, in jouw eigen leven, dat mededogen het onderspit moet delven door de hardheid van het hart?

Terwijl je opnieuw luistert naar deze lezing, let dan op jouw eigen gevoelens terwijl je Jezus en zijn aanklagers ziet.

Hoe zou je willen reageren op deze Jezus die bovenal handelt uit liefde en mededogen voor zijn volk? Wat zou je Hem willen zeggen?