

## Groot spektakel

Je luistert naar het Taize-lied O Christe, domine Jesu.

Laat je gedachten vrijmaken bij aanvang van deze gebedstijd met dit gebed van Meister Eckhart.

O mijn ziel  
Verlaat alles, betreed God!  
Los alles van mij op in de Leegte van God  
verdrink in de bodemloze overvloed!  
Als ik van je wegvlucht, dan zal jij naar mij toekomen  
Verlies ik mezelf, dan vind ik je  
O onwezenlijke Goedheid

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 3, vanaf vers 7.

In deze lezing horen we van de grote impact die Jezus heeft op het volk, de menigten zijn zo groot dat Hij haast verdrukt wordt. Hoe was het voor zijn vrienden, zijn discipelen om deel uit te maken van dit grote spektakel?

Jezus lijkt erg populair in deze scène, in dit deel van zijn openbare optreden - iemand die menigten aantrekt. Kun jij je voorstellen wat het was in Hem dat zoveel mensen aantrok? En waarom keerden er zich later ook zoveel mensen zich zo snel tegen Hem?

Terwijl je opnieuw luistert hoe de scène beschreven wordt, neem dan even de tijd om jezelf er in voor te stellen, luisterend naar Jezus, terwijl er zoveel mensen een beroep op Hem doen? Hoe zou jij zelf gereageerd hebben? Hoe zou jij op Jezus gereageerd hebben?

Spreek nu met Jezus zoals je met een vriend zou spreken. Misschien wil je met Hem praten over jouw reactie op deze lezing. Of over iets anders dat jou bezighoudt op dit moment?