

Het goede nieuws

Joanne Boyce zingt You are my hands. 'Christus heeft geen lichaam, tenzij dat van jou. Hij heeft geen handen of voeten op aarde, tenzij die van jou.'

De lezing van vandaag is genomen uit het Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 3, vanaf vers 13.

De twaalf werden op weg gezonden om 'het goede nieuws' bekend te maken. Wat denk jij dat dit goede nieuws is? – De boodschap van Jezus voor de mensen van vandaag? Welke woorden zou je hiervoor gebruiken? Of daden?

"Christus heeft geen handen, anders dan de onze", schreef de heilige Teresa, "geen armen, geen benen anders dan de onze." Zoals dan Christus de apostelen zendt, zo nodigt Hij ook ons uit om onze handen en armen en benen te gebruiken om zijn boodschap te verkondigen en uit te dragen. Hoe zou ik de mijne kunnen gebruiken?

Terwijl je opnieuw luister, let dan op de woorden "op wie Hij zijn keus had laten vallen" en vraag jezelf af: "Geloof ik dat Jezus mij uitnodigt om met Hem te zijn? Geloof ik dat Jezus mij uitnodigt bij naam?"

De apostelen werd een bijzonder opdracht gegeven, een speciale roeping. Maar God heeft een doel met ieder van ons, voor ieder mens. Hoe zie jij jouw eigen roeping? Kun je hier met de Heer over spreken?