

Terugblik op de voorbije tijd

Aan het einde van mijn gebedstijd neem ik even tijd voor een terugblik.

Ben ik tevreden over deze gebedsperiode?

Zo ja, wat stemt mij zo voldaan?

Mocht ik iets van Gods aanwezigheid en genegenheid ervaren?

Kan ik vruchten benoemen van deze tijd?

Mocht ik nieuwe inzichten ontdekken? Of zijn voornemens gerijpt?

Waarover ben ik niet zo tevreden of zelfs teleurgesteld?

Laat ik dat ook onder ogen zien en benoemen.

En hoe kwam het, dat dit zo gelopen is?

Hoe kan ik de volgende keer weer op goede vruchten hopen en teleurstellingen voorkomen?

Laat ik God danken en Hem zowel het goede als het minder goede toevertrouwen. Bij Hem is het goed geborgen!