

Een unieke ontmoeting

Je luistert naar het Wind octet in E van Ludwig von Beethoven.

Als je vandaag begint aan de gebedstijd, nodig dan de Heer uit in je leven.

Lieve Heer, wek in mij het verlangen,
U meer en meer te kennen en lief te hebben.
Mag mijn leven een antwoord zijn op uw wil.

De lezing van vandaag is genomen uit het evangelie volgens Matteüs. Hoofdstuk 20, vanaf vers 17.

Dit evangelie biedt ons de unieke ontmoeting tussen Jezus en de moeder van de apostelen Jacobus en Johannes. Deze is uniek omdat anders dan in de andere ontmoeting waar de leerlingen Jezus vroegen hoe te bidden, nu de vraag gesteld wordt om een ereplaats bij Jezus. Hoe dan ook, dit is misschien niet zo een vreemde vraag want wij allen verlangen om een plaats dicht bij Jezus. Hoe klinkt dat in jouw oren?

Jezus helpt de twee apostelen en hun moeder te begrijpen wat het werkelijk betekent Hem te volgen. Het brengt lijden mee.
Wat is jouw antwoord?

Let erop, terwijl je de lezing opnieuw beluistert, hoe Jezus van de gelegenheid gebruik maakt de Twaalf een belangrijke les te leren over leiderschap.

Nadat je Jezus hebt horen spreken over wat het betekent Hem te volgen, beluister opnieuw de vraag: 'Wat verlang jij'
Antwoord Hem met vertrouwen, verwoord het diepste verlangen van je hart.