

Alles wat je bent en doet

De groep Red Trees speelt het lied When the rains. 'We bezitten zoveel angst om vrij te zijn. Maar wanneer de regen komt, zal het me schoonwassen, stuwen naar de open zee.'

De lezing van vandaag is genomen uit de profeet Jeremia. Hoofdstuk 17, vanaf vers 5.

Als je ooit in een woestijn hebt vertoefd of tenminste ooit ervaren hebt wat immense droogte is, dan zal je zonder twijfel de waarde van water op prijs stellen. Kun je je een leven voorstellen zonder water, zoals leven in een woestijn?

Beeld je nu eens even in dat je leven - alles wat je bent en doet – alleen maar van jou afhangt en dat God totaal buiten beeld is. Hoe zou dat er uit zien?

Bij monde van de profeet Jeremia lijkt God te suggereren dat ons leven beter zal zijn als wij al ons vertrouwen en hoop stellen op Hem.

Beluister opnieuw de lezing en overweeg wat deze uitnodiging bij jou oproept.

"De Heer kent mij en doorgrondt mijn hart'. Maar de Heer geeft ons de vrijheid te kiezen. Vraag de Heer bij het beëindigen van deze gebedstijd de genade die je nodig hebt om in staat te zijn al je vertrouwen en hoop vandaag te stellen op de Heer.